

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ : Τα από 22.8.1931 κοινά αυτογράφα των τότε πρωθυπουργών Ελλάδας ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ και Ρουμανίας NICULAE IORGA.

Η παραχώρηση των αναφερομένων στο θέμα αυτογράφων οφείλεται στο παρακάτω περιστατικό.

1. Το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου 1931 ο Ελευθέριος Βενιζέλος επισκέφθηκε τη Ρουμανία, όπου είχε συνομιλίες με τον τότε πρωθυπουργό της χώρας αυτής NICULAE IORGA, με τον οποίο συνδεόταν και με προσωπική φιλία.

Αντικείμενα των συνομιλιών αυτών υπήρξαν, αφενός μεν η περαιτέρω σύσφιξη και ανάπτυξη των παραδοσιακών και φιλικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, αφετέρου δε η προπαρασκευή συνάψεως του Βαλκανικού Συμφώνου (PACT BALCANIC).

Με την ευκαιρία αυτή ο Ελ.Βενιζέλος, χάρισε προσωπικά στον Ν.ΙΟΡΓΑ, ο οποίος ήταν διάσημος ακαδημαϊκός και διαπρεπής ιστορικός και βυζαντινολόγος, το μεγαλύτερο μέρος του αρχείου της ελληνικής κοινότητας του Μπρασοβίου (BRASOV) που περιείχε πολύτιμες ιστορικές πληροφορίες. Ας σημειωθεί ότι η κοινότητα αυτή ήκμασε κατά την περίοδο της αυστροουγγαρίας, γιατί ήταν το εμπορικό κέντρο από όπου περνούσαν τα ελληνικά караβάνια που ξεκινούσαν από τη Δυτική Μακεδονία (Κοζάνη, Σιάτιστα, Καστοριά) με προορισμό τη Ρουμανία - Ουγγαρία και Αυστρία και τανάπαλι.

2. Την επιστροφή του στην Ελλάδα, ο Ελ.Βενιζέλος την πραγματοποίησε σιδηροδρομικώς από το Βουκουρέστι μέχρι την Κωνσταντίνα (CONSTANTA) συνοδευόμενος από τον ίδιο τον Ν.ΙΟΡΓΑ και από εκεί αεροπορικώς για Πειραιά. Απέναντι από το κτίριο του τότε σιδηροδρομικού σταθμού της Κωνσταντίας και στο πεζοδρόμιο του Πρωτοδικείου (TRIBUNAL), ήταν συγκεντρωμένη σύσσωμη η ελληνική παροικία: μεταξύ των παρόντων ο πατέρας μου Ιωάννης Αντωνιάδης και ο υποφαινόμενος παιδί τότε ηλικίας 7 ετών.

Μόλις οι δύο πρωθυπουργοί κατέβηκαν τα σκαλοπάτια του σιδηροδρομικού σταθμού και κάθησαν στο επίσημο αυτοκίνητο απ' όπου χαιρετούσαν το πλήθος που τους ζητοκραυγάζε, αυθόρμητα διέσχισα το δρόμο τρέχοντας και όρμησα μέσα στο αυτοκίνητο προς τον Ελ.Βενιζέλο, τον οποία αγκαλιάζοντας σφυγκτά τον φιλούσα στα μάγουλα στο μέτωπο και στη

φαλάκρα. Αυτός στην αρχή ξαφνιάστηκε, πλην όμως γρήγορα και χαμογελαστός μου τα ανταπέδωσε με τον ίδιο θερμό τρόπο.

Στο δείπνο που του παρετέθη στο HOTEL PALACE από την Ελληνική κοινότητα, στο οποίο επικράτησε ατμόσφαιρα εθνικού ενθουσιασμού, ο Ελ.Βενιζέλος συγκινημένος, ευχαρίστησε για τη θερμή υποδοχή που του επιφυλάχθηκε και αναφερόμενος στο παραπάνω περιστατικό, ζήτησε να γνωρίσει τον πατέρα μου. Αυτός του συστήθηκε και ζήτησε ένα αυτόγραφο. Ο Ελ.Βενιζέλος αφενός μεν πιεζόμενος να αποχαιρετήσει όλους τους παρεβρεθέντες, κάθε έναν ιδιαίτερα, αφετέρου δε μη βρίσκοντας εκείνη τη στιγμή κάτι επιδεικτικό γι' αυτόγραφο, άρπαξε ένα τυπωμένο μενού, το οποίο αφού το υπέγραψε με το στυλογράφο του το έδωσε στον παρακείμενό του Ν.ΙΟΡΓΑ που και αυτός το υπέγραψε με το μηχανικό του μολύβι.

3. Το ιστορικό αυτό κειμήλιο πιστοποιεί, αφενός μεν τη φιλία μεταξύ των δύο αυτών επιφανών πολιτικών ανδρών που ακτινοβολούσαν στην πρώτη τεσσαρακονταετία του εικοστού αιώνα, αφετέρου δε την αγάπη που έτρεφε ο απόδημος ελληνισμός στον Μεγάλο Εθνάρχη μας.

Το πρωτότυπο αντίτυπο, σύμφωνα με την εκφρασθείσα επιθυμία του πατέρα μου Ιωάννη Αντωνιάδη που το φύλαξε μέχρι το θάνατό του, θα δωρηθεί στο Μουσείο Ελευθερίου Βενιζέλου, Αθηνών.

Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 1991



ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
Ομογενής από την Κωνσταντίνα-Ρουμανίας
ΒΙΚΑΤΟΥ 12 - ΑΘΗΝΑ 115 24